

4.1.1 De sfeer van vroeger

Verscholen tussen de winkels op de Laat, bevindt zich een cafeetje waar je de sfeer van vroeger proeft. Café 'De Kleine Toelast' is een café waar de muziek niet te hard staat, waar je een praatje maakt met barman en eigenaar Wim Obdam. Obdam: "Dit café is een rustpunt in de maatschappij, de tijd heeft hier even stil gestaan. De mensen die hier komen kennen elkaar, vaak al jaren. 'De Kleine Toelast' heeft een ouderwetse buurtfunctie, het is hier goeddelijk en gezellig. Mijn oom dreef hier vroeger een snoepwinkel en een bottelarij. Hij bottelde trappistenbier, dat hij steeds vaker verkocht en het al snel café werd. Na enige jaren nam mijn vader het over en op mijn twintigste kwam ik in de zaak. In dit café is iedereen welkom. Op zaterdag komen mannen hier vaak even binnenstappen om te ontsnappen aan hun winkelende eega, even een praatje maken en een drankje drinken. Ik vind het altijd leuk dat het publiek dat hier komt zo gevarieerd is, allerlei leeftijden, allerlei soorten mensen, echt een afspiegeling van de maatschappij."



4.1.1

4.1.2 Men wil maar één smaak...

"Mensen die het niet weten, kijken bevreemd op, één smaak ijs?! 'Gòh wat vreemd', krijg je dan als reactie", zegt Wim Laan, sinds 1 januari 2004 eigenaar van de befaamde IJssalon Laan. Hiervoor werd de zaak gedreven door Piet en Ineke Laan, zijn ouders.

Wim: "Sinds 1948 verkopen we één smaak roomijs, en dat is vanille. Dat we voornamelijk vanille-ijs verkopen, komt door mijn opa Willem Laan. Hij maakte graag ijs, ontwikkelde deze smaak en verkocht het aan de deur. Het werd een groot succes. En ook in Den Helder kwam een ijssalon, gedreven door mijn oom. Alles maken we zelf, nougatine, waterijsjes, milkshakes en elk kwartier vers ijs. Verder scheppen we het ijs nog op de ambachtelijke manier: met een stalen 'spatel'. Het is gewoon een ijsje waar je zó een tweede van neemt, dat doe ik zelf ook, iedere dag."



4.1.2